



African Care



JAARGANG 18 • NR. 1 • April 2013 • verschijnt minstens 4 x per jaar

Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. 2 Tim. 1:7

Heeft u dat ook, dat je je geweldig kunt verbazen over het feit dat het Woord van God al zo lang bestaat? Dat dat Woord van generatie op generatie wordt gelezen en bestudeerd, jaar in jaar uit, eeuw in eeuw uit? Dat het iedere keer weer ter hand genomen wordt en mensen er hun eigen strijd in herkennen, er bemoediging uit halen? Eruit leren, iedere dag weer opnieuw en dat (voor sommigen althans) hun hele leven lang?

Dat Gods Woord overal ter wereld een richtsnoer is voor Gods kinderen? Dat dat herkenning geeft en verbondenheid? Het geeft een kans over en weer om verschillende inzichten te verkrijgen, al naargelang de cultuur en de leefwereld van de mensen die je ontmoet. Er zijn voorgangers of schrijvers die een helder licht laten schijnen op de werkelijke inhoud van Gods Woord, zodat nieuwe gezichtspunten klaar en helder worden en je manier van leven krachtig kan worden beïnvloed.

Fijn als de Geest je een open mind geeft, zodat je Gods lessen ter harte neemt, in plaats van je ertegen te verzetten.

Paulus richt zich in een van zijn brieven tot Timotheüs. Na hem eerst de zegengroet te hebben gegeven (op zich al vol betekenis!), wijst hij hem bemoedigend de weg: houd het vuur brandend van de gave die God je schonk.

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

Wat moeten we verstaan onder het woord lafhartigheid? Bang zijn, bevreesd zijn, angst hebben.

Na de storm op zee, zegt Jezus: "Waarom zijt gij zo bevreesd (NBV: Waarom hebben jullie zo weinig moed), gij kleingelovigen?" Lafhartigheid heeft te maken met ongeloof: angst voor de gevolgen van een leven als volgeling van Jezus.

God heeft ons gegeven een geest van kracht: kracht uit de hemel (Luc. 24: 49), kracht die God ons wil geven, als genadegave, kracht die zich openbaart in zwakheid (2 Kor. 12:9). Kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Vers 10: "Omdat Christus mij kracht geeft, schep ik vreugde in mijn zwakheid... In mijn zwakheid ben ik sterk."

Geest van liefde. Galaten 5: 6 "Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent"

Het komt erop aan dat we als christenen laten zien wat liefde is. Ik denk dat dat een wezenlijk verschil maakt ten opzichte van andere "geloven". Krachtige liefde die anderen tot erkenning van de waarheid moet brengen (2Tim 2: 25).

Geest van bezonnenheid. Ander woord: bedachtzaamheid: niet te snel klaarstaan met je oordeel.

Ander woord: ingetogenheid. Titus 2, vanaf vers 11:

Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld leven, in afwachting van de verschijning van onze Redder Jezus Christus.



Geve God dat we doordrongen raken van Zijn genadegaven van kracht, liefde en bezonnenheid, om Hem en de naaste te dienen.

Foekje C. Koerselman-S



COLOFON

Dit is een uitgave van:
Stichting African Care
Vlaskamp 500,
2592 AN Den Haag
ISSN: 1389-3408
Tel.: 070-3835808
www.africancare.nl
africancare@hetnet.nl
fckoerselman@hetnet.nl

African Care maakt deel uit van
Eastern European Outreach
International

Postbankrekening 928
ABN AMRO 61.42.50.633
t.n.v. African Care, Den Haag

Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel nr. 41025376

 ANBI Geregistreerd

REPORTAGE SOMALIË

“Wees gegroet in de naam van onze Heere Jezus. Afgelopen jaar was een hele uitdaging en ons geloof werd op de proef gesteld. In Eastleigh Nairobi waar wij wonen gingen vlak voor kerst acht bommen af. De veiligheidsdiensten waren overal aanwezig en wij danken de Heer dat Hij ons beschermde en het werk gewoon door kon gaan.

November 2012 was voor veel Somaliërs een zeer bijzondere maand omdat er sprake is van een nationale wedergeboorte en er een proces opgang lijkt te komen met wettige regelgeving en een democratische regering. Hierin wordt ook gesproken over mensenrechten en vrijheid van religie. Dit lijkt een mijlpaal te worden in de geschiedenis van Somaliërs. De macht van de terreur beweging Al Shabaab lijkt met de dag minder te worden onder de aanvallen en druk van de Amisom strijdkrachten (Leger van de Afrikaanse eenheid). Veel van de gevluchte Somaliërs krijgen nieuwe hoop om naar hun eigen land terug te kunnen keren.”

Een van de contacten in het Kakuma vluchtelingen kamp in Kenia schrijft dat de kerk de spil is van de activiteiten in het kamp. Veel gevluchte Somaliërs worden door het Radio werk enorm opgebouwd en bemoedigd. Er is grote behoefte aan radio's . De situatie in het kamp is erg moeilijk geworden, heel de schepping is in barensnood. Bid alstublieft voor ons. Ondertussen besluiten steeds meer vluchtelingen om het er op te wagen en terug te keren naar Somalië.

Vanuit Mogadishu (Somalië): Doordat er nu een normale regering is geïnstalleerd, geholpen door de Verenigde Naties, wordt het leven weer normaal. Er zijn op verschillende plaatsen in het land ondergrondse Somalische christenen. Velen zijn discipelen door het werk van Trans World Radio en andere christelijke radio zenders die hun geloof opbouwen. We horen goed nieuws uit Mogadishu en we kunnen zeggen: God heeft het volk van Somalië bezocht. Tweeëntwintig jaar was Somalië zonder regering: voor mij is het een tijd van overdenking over wat er met de maatschappij is gebeurd en om te bidden voor een schild tegen de onverdraagzaamheid en religieuze waanzin van de afgelopen jaren. Bid voor de gelovigen in Mogadishu dat zij de belangrijke lessen van “het gehele Woord voor de hele wereld” mogen verstaan. Ik zou ook de aandacht willen vestigen op een nieuwsartikel van Al Shabaab waarin gezegd wordt dat de moskee in Beledwein in een kerk veranderd is. Dit herrinnert mij eraan dat op verschillende plaatsen christenen samenkomen in moskeeën en daar bidden in de naam van Jezus. Bid alstublieft dat iedere knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus de Heer is!



De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des Vredes. Efeziërs 6:15

Uit berichten van radiowerkers

AFRIKA MONITOR: AFRIKA IN GROTE NOOD / DRINGEND GEBED



Gebed is nodig voor doorbraak van het evangelie in **Somalië**. Bid voor de talloze vluchtelingen en voor hun terugkeer naar Somalië. Voor het stoppen van het geweld. Zeer velen zijn familie en geliefden kwijtgeraakt: bid voor vertroosting.

In de **Republiek Centraal Afrika** proberen moslim rebellen de macht over te nemen. Bid dat hier een halt toegeroepen kan worden en dat er spoedig vrede mag komen.

In **Nigeria** worden talloze christenen zwaar vervolgd. Bid voor vertroosting en om ondanks alles de Heere te blijven volgen.

Congo: Er is een (in onze media) vergeten oorlog gaande waarbij al zeer velen zijn omgekomen. Tussen 1996 en 2003 vielen er naar schatting meer dan 5 miljoen doden. Het grote land Congo wordt aangevallen door zeker drie buurstaten: Rwanda, Burundi en Oeganda. Allen zijn uit op de rijkdommen van Congo. Congo wordt geregeerd door president Kabila, de zoon van de vorige Kabila die in de oorlog, die de grote Afrikaanse oorlog genoemd wordt, het land veroverde op de diktator Mobuto. Kabila is eigenlijk een Ruwandeese. In Kongo heerst een vrij grote chaos. Er is geen sprake van een rechtstaat. Enkele groeperingen zijn politieke initiatieven

gestart met als doel om een staat te scheppen waarin de rechten van de mens worden gerespecteerd en waarin er een duidelijke voor iedereen geldende wetgeving zou moeten komen, uitgevoerd door een federale overheid. Volgelingen van deze beweging zijn vaak slachtoffer van het Kabila regime geworden. Vele malen hebben er slachtingen en verkrachtingen onder hen plaatsgehadt. Het land Congo is erg uitgestrekt en kan in omvang vergeleken worden met Frankrijk, Duitsland en Italië samen.

Sinds afgelopen zomer leerden we de uit Congo gevluchte Maribel kennen. Zij was op zoek naar een schuilplaats omdat er detentie dreigde. In het asielzoekerscentrum was zij zwanger geraakt en kortgeleden heeft zij een dochttertje gekregen: Junias. U kunt over Maribel ook lezen in de Eva, nummer 3, 2013. Jurdy, een Congolese jongeman, werd ten onrechte in detentie gehouden en na verloop van tijd weer op straat gesmeten. De gevangenis pastor verwees hem naar ons. Korte tijd later kruiste Yvette ons pad. Zij vecht al tien jaar voor verblijf in Nederland. Alle drie hebben zij veel meegemaakt in Congo. De nood in Afrika, in de levens van mensen, is enorm. Een volgende keer hopen we u te berichten over de Ethiopische Chichi. Door detentie en verkeerde medicijnen werd haar geest bijna gebroken, maar God liet haar weer opveren. Voor Nederlandse regels heeft ze geen schijn van kans te mogen blijven. Maar door het evangelie is er troost en uitzicht. Omdat Hij leeft zijn wij niet bang voor morgen. Omdat Jezus leeft!

Herman Kesting