



Nog een korte tijd en..... De Heere vertraagt de belofte niet zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. (2 Petrus 3: 9)



Het is bijna kerstfeest, maar wat is uw verwachting? Bent u de Heere blijven verwachten? Of bent u moe geworden, teleurgesteld, en heeft het leven misschien niet gebracht wat u had gehoopt?

Met kerst denk ik weer aan het onschuldige kindje dat door God gestuurd wordt naar een wereld vol kwaad. De eerste moordaanslag op zijn leven zou spoedig volgen, daarna het leven als vluchteling en daarna een vreemdeling in je eigen familie. Het leven is niet gemakkelijk voor onze Heer geweest. Hij werd in alle dingen verzocht, maar zondigde niet. Deze Jezus heeft gezegd terug te zullen komen en ons geboden om Hem te blijven verwachten. Wij kunnen als mens naar verschillende dingen kijken. Als we naar anderen kijken en denken dat het met hen beter gaat dan met ons, dan worden we jaloeers en teleurgesteld. Als we goed naar ons zelf kijken, dan worden we er misschien zelfs wel onpasselijk van. Maar het evangelie zegt juist dat we naar Jezus moeten kijken en blijven kijken. Hij is Degene die van ons houdt en zelfs zijn leven voor u heeft gegeven. Dan krijgen we hoop en Zijn beloften zullen uitkomen. Dan wordt ons hart blij en ontvangen wij nieuwe kracht om ook door de moeilijkste tijden heen te kunnen gaan. 2015 wordt waarschijnlijk geen gemakkelijk jaar, maar met Jezus mogen wij meer dan overwinnaar zijn!

Herman Kesting

De Here is met u, gij dappere held!



Raphael buigt niet voor de afgoden. Dit is het verhaal van broeder Raphael uit Nigeria.

Raphael werd geboren in een gezin van vijf kinderen. Op het eerste gezicht een heel gewoon gezin. Maar het beroep van zijn vader was niet zomaar iets, hij was namelijk de priester van de lokale riviergod Enowe. Raphael werd als het ware grootgebracht midden in de afgoderij. Als kind mocht Raphael niet genieten van de liefde van zijn ouders, maar deden zij hem vaak pijn en lieten hem vaak zonder eten. Iedere twee weken werden er grote offerfeesten gehouden, vele dieren werden hierbij gedood. De mensen gingen gekleed in witte gewaden versierd met allemaal slakkenhuisjes die als belletjes functioneerden. Toen Raphael ouder werd, gingen deze offerfeesten hem steeds meer tegenstaan. Hij ontving een uitnodiging van een kerk en daar ontmoette hij de Here Jezus. Nu werd het voor Raphael erg moeilijk. Aan de ene kant werd hij nog steeds geacht deel te nemen aan de offerfeesten. Hij mocht daar gewoon niet wegblijven, want hij zou later zijn vader moeten opvolgen. Raphael kon echter vanwege zijn geloof in Christus deze dingen niet blijven doen en probeerde zich op allerlei manieren aan de offerfeesten te onttrekken. Iedereen was dan naar hem aan het zoeken en als ze hem vonden werd hij met zweepen geslagen totdat hij overal bloedde.

Zijn vader herinnerde hem er steeds aan dat hij de volgende priester zou zijn. Omdat Raphael bleef volharden in het volgen van Christus, werd de vijandschap steeds groter. Ze wilden hem kapot maken. Toen uiteindelijk zijn vader stierf was er geen priester meer om de aanbidding van de riviergod te leiden. Raphael, inmiddels getrouwd, maakte het beeld van Enowe kapot en moest nu voor zijn leven vluchten. Hem werd gezegd dat hij de goden had verzocht. In heel Nigeria werd nu zijn foto verspreid voor opsporing. Raphael hield zich echter in een grote stad verstopt. Op een dag kwam Gloria, zijn vrouw, hem bezoeken. Toen zij weer naar huis vertrok, verongelukte de bus waarmee zij reisde. Zij overleefde als enige het ongeluk niet. Alle aanhangers van de riviergod hadden haar dood gewenst.

Dit tragische ongeval gebeurde in 2012. Het is voor Raphael niet meer veilig om in Nigeria te zijn. Hij heeft in omliggende landen op vele plaatsen het evangelie mogen delen. Afgoderij is een groot probleem in dit deel van de wereld. Het wordt eigenlijk in alle landen van Afrika op grote schaal gepraktiseerd. Voodoo komt uit Afrika. Zelfs vele kerken zijn er niet vrij van, omdat vele voorgangers hun kracht zoeken bij de verkeerde bron. Daarom is ook juist het Bijbels onderwijs zo belangrijk. Raphael heeft nog een jonge zoon, "Highness", die hij al lange tijd niet heeft gezien. Bidt voor zijn bescherming en ook voor Raphael zelf.

Opgetekend door Herman Kesting

GEBIM, BIJBELSCHOOL IN KINSHASA, CONGO



Studenten van een bijbelschool in Kinshasa, Congo

Als christenen weten wij dat de belangrijkste opdracht die de Here Jezus gaf aan zijn kerk was, om alle volken tot zijn discipelen te maken. In Congo, waar ik vandaan kom, is echter de Islam erg in opkomst, vooral in de landelijke gebieden. Daarom is er in de Democratische Republiek Congo een nieuw initiatief gestart met de naam GEBIM. Dat betekent: Grote Internationale Mobiele Bijbelschool. Deze school heeft zijn deuren geopend voor kandidaten die zich geroepen weten om zich te laten scholen tot zendelingen in hun eigen land. Dit om de ver afgelegen landelijke gebieden met het evangelie te bereiken. In het oostelijke deel van het land, bij de stad Goma, is een enorme toename van de islam. Het is hier dat bemoediging en opbouw voor de christenen die daar zijn erg nodig is. De meeste gemeentes zijn in de hoofdstad Kinshasa, maar kom je buiten de hoofdstad, zijn er maar weinig kerken/gemeentes te vinden.

Scholing is buiten gewoon belangrijk hier in Afrika. Zie het artikel over broeder Raphael. Naast afgoderij is ook de islam een grote uitdaging. Maar het Woord der Waarheid staat vast. Als African Care willen wij graag investeren in deze nieuwe zendelingen die het leven kunnen betekenen voor hun land. Met dit doel willen wij ook verder in 2015.

Emerance Nsadisa

GELOOFSVERVOLGENDEN

Eerder hebben wij al aandacht besteed aan de familie Islow. Somalische christenen die een nieuw leven mogen beginnen in de Verenigde Staten. De Somalische christen gemeenschap staat onder grote druk. Voortdurend worden er in Kenia aanslagen gepleegd en verliezen tal van mensen hun leven, omdat zij hun geloof in Christus niet willen loochenen.

Een van de door African Care gesponsorde studenten, nu afgestudeerd, is Mahad Birik. Mahad. Hij is van Somalische afkomst en heeft vrijmoedig zijn getuigenis over zijn bekering op TV verteld. Nu wordt zijn leven bedreigd. Al eerder werd een leider van de Somalische christen gemeenschap vermoord. Wij bidden dat het leven van onze broeder en zijn gezin gespaard mag blijven en dat nog velen uit Somalië tot geloof in Christus mogen komen.



Study, practise, teach. Drie Soedanese studenten op de Baringo bijbelschool, Kenia

DANKWOORD

Alle gulle gevers willen wij hartelijk danken. Onze projecten in Kenia gaan gewoon door, evenals de andere projecten. Wij worstelen wel met onze financiële verplichtingen. Daarom is en blijft iedere hulp van harte welkom.

Tevens willen wij u allen een gezegende kersttijd toewensen en een voorspoedig nieuw jaar.

ENKELE GEBEDSPUNTEN:

- Mahad's veiligheid in Kenia
- Studenten aan de bijbelscholen in Kenia
- Vrede in Zuid-Soedan
- GEBIM bijbelschool in Kinshasa, Congo

Gezegende Kerstdagen



Voorspoedig 2015

COLOFON

Dit is een uitgave van:
Stichting African Care
Leliestraat 10,
2931 TN, Krimpen aan de Lek
ISSN: 1389-3408
Tel.: 0180-521966
www.africancare.nl
africancare@hetnet.nl

African Care maakt deel uit van
Eastern European Outreach
International

IBAN: NL25INGB0000000928
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL54ABNA0614250633
BIC: ABNANL2A
t.n.v. African Care, Den Haag

Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel nr. 41025376

 ANBI Geregistreerd