

Het jaar 2015 werd gekenmerkt door een grote toestroom van vluchtelingen uit Afrika naar Europa. Door het wegvallen van een ordelijke overheid in Libië is dit land de springplank geworden.

In Nigeria werden 200 christenmeisjes door Boko- Haram gekidnapt en in Kenia vond een enorme moordpartij onder christen studenten plaats op de universiteit in Garissa door Al-Shabaab. Het hele continent staat eigenlijk bol van de spanningen en dat zien wij terug bij onze Afrikaanse contacten en partners.

Door de toegenomen onveiligheid in Kenia werden enkele van onze Somalische contacten gedwongen om naar veiliger oorden te verhuizen. Wij zien dankbaar terug op de verhoring van gebeden hierin maar zien ook naar het goede werk wat God doet in de levens van de betrokkenen.

De nood in Afrika is niet alleen materieel maar vooral ook geestelijk. De noodzaak tot geestelijke opbouw is nu groter dan ooit. In Kenia wordt door African Care nog steeds ondersteuning verleend aan vluchtelingen die zich willen inzetten voor de geestelijke opbouw van hun volk. Een groot verlangen is er om ook in Congo de mogelijkheid te ondersteunen voor gewone mensen om te groeien in het woord van God en in de vrijheid van Christus.

Wij zijn dankbaar dat John Amor uit Soedan zijn studie goed kon afronden en ook meteen een baan kreeg bij de Zuid Soedanese overheid als geestelijk verzorger in het leger.

Binnenkort studeert ook Stephen Konyi af van de International Leadership University in Eldoret. Wij wensen hem en zijn gezin Gods leiding toe in hun verdere leven en bidden dat ook zij tot zegen mogen zijn voor hun volk in Zuid-Soedan.

Afrikaanse vluchtelingen in onze eigenland blijft ook onze aandacht op eisen. De schade in mensen levens is aan de buitenkant vaak niet zichtbaar. Soms is daarvoor ook de hulp en begeleiding door ggz instellingen nodig, wij zijn dankbaar voor hun betrokkenheid hierin. We zijn als organisatie samen met OostEuropa Zending/Christian Care East West betrokken bij de voorziening van BBB behoeften van enkele vluchtelingen.

Tegelijk willen wij samen met andere christelijke organisaties de handen ineenslaan om ook in de Afrikaanse gemeenschap in Nederland een heldere evangelie boodschap bekend te maken. Christus maakt echt vrij en het is een uitdaging om in Zijn vrijheid te gaan leven.

African Care zoekt mensen met roepingen voor administratie/werving en korte/lange termijn veldinzetten.

Publicatie 30 juni 2016