

Het afgelopen jaar tot en met vandaag houdt de stroom van vluchtelingen uit Afrika naar Europa ononderbroken aan! Vooral Italië vangt deze mensen in eerste instantie op. De overige Europese landen zijn niet erg genegen deze mensen op te nemen. Al decennia lang zoeken Afrikanen in Europa onderdak en toekomst om te ontkomen aan hongersnood of onophoudelijk geweld.

African Care heeft vanouds banden met Kenia en kan die weliswaar nog onderhouden met het echtpaar Kangogo dat zich inzet voor verschillende minderheidsgroepen in Afrika. Als bijbelstudent ondersteunde African Care Stephen Konyi en we zagen hem in 2016 afstuderen en vertrekken naar Zuid-Soedan. Fam. Kangogo is bezig met mensen uit Soedan en uit Somalië. Het gaat om steun aan hun geestelijke ontwikkeling, de groei in Christus. Hiervoor worden studies gegeven zoals het wegwijs maken in het Nieuwe testament en in het Oude-Testament. Het radiowerk vanuit Kenia bleef ook zijn doorgang hebben en African Care draagt daarin haar steentje bij.

In mei/juni 2016 bracht bestuurslid Nsadisa een bezoek aan verschillende plaatsen in Congo. Gezocht wordt er naar mogelijkheden om mensen beter te trainen in het Woord van God en hen zo weerbaarder te maken in het dagelijks leven. De nood onder kinderen in Congo is erg groot, ook daar wordt gezocht naar mogelijkheden om tot verbetering in hun situatie te komen.

African Care is direct betrokken bij opvang en begeleiding van Afrikaanse vluchtelingen in Nederland. Kenmerkend voor de meesten zijn de enorme psychotrauma's waarvoor behandeling steeds minder mogelijk lijkt. Bij enkelen zijn goede veranderingen gaande voor anderen lijkt hun situatie uitzicht loos. Daardoor lijden sommigen ernstig aan slapeloosheid. Wekelijks geeft een vrijwilliger les in Nederlandse taal en zo groeit ook het onderling begrip. Enkelen van hen zijn zelfs actief als prediker of evangelist. In maart 2017 organiseerden we een Afrikaanse bijeenkomst waarin 2 dames afrikaanse liederen zongen en kennis uit Afrika met Nederlanders werd gedeeld. Het is de bedoeling dergelijke bijeenkomsten vaker te gaan organiseren.

Vanuit Afrika klinkt recent de oproep aan ons om vooral te bidden voor de volgende ontwikkelingen:

- ✓ Vredevolle verkiezingen in Kenia, deze zullen op 8 augustus a.s. gaan plaatsvinden.
- ✓ Vrede in Zuid-Soedan en in Congo.
- ✓ Regen voor de landen ten zuiden van de Sahara vooral ook voor Kenia waar een groot voedseltekort is ontstaan, iets wat sinds 1984 niet is voorgekomen
- ✓ Tenslotte: Door de terreur aanslagen en steeds hoger oplopende spanningen tussen islamieten en christenen is het steeds gevaarlijker om in Afrika rond te reizen. Daardoor zijn er momenteel geen actuele plannen om reizen te organiseren.
- ✓ We zoeken contact met zakenmensen/toeristen die sowieso Afrika bezoeken om met hen samen te kijken wat ze in samenwerking met African Care kunnen betekenen voor de nood van Afrika
- ✓ We zoeken mensen die zich geroepen weten voor Afrika zodat we met hen samen nieuwe dingen kunnen gaan ondernemen en vooral ook kantoorwerkers die kunnen helpen met de begeleiding van Afrikanen in Nederland.

*NB African Care is partner van OostEuropa Zending/Christian Care East West, Children's Relief, Kinder Sponsor Plan en African Care.*

**EINDE VERSLAG 2016-2017**