



African Care

zorg voor de nood van Afrika

OKTOBER 2010
verschijnt minstens 4 x per jaar



Ons logo



MET VUUR GEZOUTEN: ZOUTEND ZOUT

De Here Jezus loopt met zijn leerlingen door het gebied van Galilea. Hij wil niet dat andere mensen hen volgen, want hij wil zijn leerlingen onderwijzen over wie Hij is, hoe Zijn weg zal gaan en wat er in Jeruzalem gaat gebeuren en daarna.

Je ziet in je verbeelding een groep mensen lopen. Onderling wordt gepraat. Als ze in Kapernaüm in een huis verblijven, vraagt de Here Jezus waar ze het onderweg over hadden. Hij wist dat natuurlijk al wel, maar over het onderwerp zélf wil hij doorpraten. Het ging n.l. over wie zichzelf de belangrijkste vond, welke plaats in de rangorde ieder zou hebben in het koninkrijk van God. Dan volgt een aanschouwelijk voorbeeld, doordat Jezus een kind op schoot neemt en er een lesje aan toevoegt: wie in Mijn Naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.

Verder in het hoofdstuk waarschuwt Christus voor de verleidingen in dit leven: we komen allemaal dingen tegen

die ons kunnen afleiden van onze dienst aan God: onze hand kan verkeerde dingen gaan doen, (verkeerde zenders op t.v. zoeken), onze voet kan ons het slechte pad opsturen, we kunnen zaken onder ogen krijgen die niet in overeenstemming zijn met Gods wil. "Hak die hand af, hak die voet af, ruk dat oog uit: het is beter verminkt het koninkrijk van God binnen te gaan dan mét hand, voet of oog naar de Gehenna, naar het onuitblusbare vuur".

Dan volgt Marcus 9 vers 49: Iedereen moet met vuur gezouten worden. Offers werden met zout gezouten, voordat er geofferd werd.

Heb zout in jezelf, zegt Jezus. Dat betekent: heb de kracht van Christus in je. Wees, nét als Hij, bereid een offer te

bringen. Jezus is onderweg naar Jeruzalem om Zichzelf te offeren. Om daarmee de Vader de hoogste eer te geven.

Er was geruzie geweest wie de grootste, de belangrijkste zou zijn in het Koninkrijk. We hebben allemaal in ons dat we ons boven een ander willen verheffen. Wij willen de grootste zijn, wij willen de winnaar zijn. Maar Jezus' voorbeeld leert ons de minste te zijn. Zijn we bereid de minste te zijn, de ander voorrang te geven?

Heb het zout in jezelf, heb de kracht van Christus in je: heb de bereidheid de ander te dienen. Dat is de wezenlijke voorwaarde voor vrede: **bewaar onder elkaar de vrede.**
Op weg met Christus, tot Gods eer.

BIJBELSCHOOLSTUDENTEN

Als African Care sponsoren we mensen uit Soedan en Somalië. Deze mensen krijgen een opleiding tot dominee of evangelist.

We hopen als stichting dat de mensen gevormd worden in de geest van wat hierboven is geschreven. Alleen zó worden het dienstknechten van het Woord van God, in de rechte betekenis.

Afgelopen juni eindigde er weer een jaar opleiding op RITT in Plateau, Eldoret. Twee jonge mannen uit Soedan gingen met vakantie naar hun land. Zij kwamen in september weer terug.

De twee andere Soedanese mannen, afkomstig uit het vluchtelingenkamp Kakuma, volgen aansluitend aan hun studie nu een half jaar praktijk. Zij hopen in december helemaal klaar te zijn en naar hun thuisland Soedan te vertrekken.



Bijbelschoolstudenten

Op Baringo Bible Institute zijn twee nieuwe studenten aangenomen: Mark en James. Kennelijk zijn zij in Kakuma gebleven en hebben hun verbinding met de Kakuma AIC kerk.

In Nairobi, op NIST, krijgt een Somalische man een vervolgoopleiding in theologie. Ook hij wil zich inzetten voor zijn eigen volksenoten. Daarvan zijn er veel in Kenia. Somalië is nog steeds geen land waar je rustig kunt leven, zeker niet als christen. Er zijn heel veel Somaliërs over de hele wereld verspreid. Ook in Nederland zijn christen-Somaliërs. Stichting Gave heeft een aparte afdeling die zich voor deze mensen inzet.

Verder hebben we als African Care incidentele uitgaven voor mensen in nood. Een contact van vele jaren geleden heeft de noodklok geluid: hij stelt zich voor als geloofszending en is dus afhankelijk van giften.

Een ander contact, onze vriend Roy, krijgt in Kenia de kans om verder te studeren, ook voor evangelist en hij moet wat financieel geholpen worden omdat de fondsen niet helemaal toereikend zijn.

De noodaanvragen worden door onze vertegenwoordiger, Jonathan Kangogo, onderzocht en na zijn beoordeling handelen we verder naar vermogen.

Ik wil u vervolgens een brief laten lezen van Roy. Het is ontroerend te zien dat de mensen die we geholpen hebben, meestal niet vergeten wat er in het verleden is gebeurd.

"I hereby take this chance to thank you and the Koerselman's family at large for your support. I managed to do diploma in theology because of your generous giving. In my conscious/memory I can not and will never forever forget my dear friend who went to stay with the Lord, Gerrit. He was more than a biological father to me because he catered for me as one of his own. May God rest his soul in eternity. I hope that one day we will hug each other in heaven and rejoice forever as victors.

I got a partial scholarship from my church to continue with my studies. The Parish is paying my tuition fee and I'm paying boarding/accommodation-fee from well wishers. So far I have got the money and I'm to join Great Lakes University Kisumu to pursue BA in Pastoral Theology for three years. I'm commencing on 9th. August 2010. I don't have much to say, Foekje, but to wish you God's blessings in our precious Name of our Lord Jesus Christ. Pass my regards to all. ROY."

U ziet, er is geld nodig!

F.C. Koerselman-S



GOLOFON

Dit is een uitgave van:
Stichting African Care
Vlaskamp 500,
2592 AN Den Haag
ISSN: 1389-3408
Tel.: 070-3835808
Fax: 070-3852560
www.africancare.nl
africancare@hetnet.nl
fcKoerselman@hetnet.nl

African Care maakt deel uit van
Eastern European Outreach
International

Postbankrekening 928
ABN AMRO 61.42.50.633
t.n.v. African Care, Den Haag

Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel nr. 41025376



ANBI Geregistreerd