



*Conferentiegangers Kenia*

## HET LAM DAT GESLACHT IS, IS WAARDIG TE ONTVANGEN... LOF EN EER

Onze koningin onthulde laatst een standbeeld, gemaakt van keien, met op de top de afbeelding van een lam. Het beeld riep bij mij de vergelijking op met hét Lam dat geslacht werd voor onze zonden. Ongelooflijk veel kunstuitingen, vooral uit het verleden, herinneren aan Bijbels gedachtegoed. Bij ongeveer ieder museumbezoek worden de kijkers herinnerd aan ons min of meer christelijke verleden. En ook in de ons bekende muziek zijn er veel verwijzingen en ideeën, regelrecht uit de Bijbel gehaald. Denk aan de cantates en passionen, requiems van Bach, Mozart en vele, vele anderen.

Eigenlijk zijn dit regelrechte bewijzen van een christelijke cultuur, die helaas in onze tijd op z'n retour is. Aan de andere kant blijven het oproepen om ons weer op God te richten, om Hem niet te beschouwen als een onderwerp waarover je ijverig kunt discussiëren, over iets dat buiten jezelf omgaat. Maar om je te realiseren dat God een levende God is, Die in Zijn Zoon tot ons kwam. Zijn Zoon, Die zich als een lam ter slachting

liet leiden. Een Lam dat geslacht wordt, maar weer opstaat! Hoe is het mogelijk! Het Lam heeft de dood overleefd. En heel ons bestaan en dat van de geschiedenis van de mens gaat door dankzij dit geweldige offer. Een offer waaruit wij als mensen kracht mogen putten, een offer dat troost en geborgenheid waarborgt. En vergeving!

Openbaring geeft ons in hoofdstuk 5 een prachtig vergezicht: een juichende menigte van engelen, van dieren en van oudsten zingt het uit:

**“Hem, Die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.”**

Beseffen we eigenlijk wel hoe rijk we zijn met deze levende God, Die er is, Die er was, Die er altijd zal zijn, ook als ónze tijden voorbij zijn?

Zijn we als kerken niet ál te bescheiden in het uitdragen van onze blijdschap over het geloof?

Zouden we er niet meer voor uit moeten

komen dat we behoren tot mensen die God willen dienen, die blij zijn met de geloofsgemeenschap waartoe ze behoren.

Het is alom bekend dat er zoveel eenzaamheid is. Hoe is dat zo gekomen? Meestal door (en bewust) afstand te nemen van de kerk of de geloofsgemeenschap waartoe men vroeger behoorde.

Ds. Krol schrijft in een blad: “Het ideaal van veel humanisten is een maatschappij zonder God of kerk. Veel politici stellen een Godloze wereld als een paradijs voor. De feiten wijzen iets anders uit... De kerk is onmisbaar; ze belichaamt onze hoop en levert een positieve maatschappelijke samenhang waarin de staat niet kan voorzien.”

Daarom, laten we ons mengen in de lofzang op onze God. Laten we Hem prijzen en dankbaar zijn voor het werk dat Zijn Zoon voor ons heeft gedaan.

**Hem zij de lof tot in eeuwigheid.**

*F.C. Koerselman-S.*

## TRANS WORLD RADIO (TWR) & INTERNATIONAL AID SWEDEN

Met deze organisaties heeft African Care veel te maken.

TWR is een internationale organisatie die bekend staat vanwege de verkondiging van het Evangelie wereldwijd via de radio.

I.A.S. is een gelijksoortige club, die via radio én internet bezig is met de verbreiding van het Evangelie.

Onze betrokkenheid geldt de afdelingen in Nairobi. Beide zijn gericht op het Somalische volk. We weten dat bijv. ook Soedan bereikt wordt via TWR - Nairobi, naast verschillende andere landen, die moeilijk op een normale manier met het Woord van God in aanraking komen.

Radio en nu ook internet zijn middelen die God geeft om het Evangelie wereldwijd bekend te maken. Sommige radiostations sturen kleine programma's van 1 minuut naar mp3-spelers of mobiele telefoons. Je kunt je erover verbazen hoeveel mensen in ontwikkelingslanden beschikken over een mobiele telefoon.

Waarom radio zo belangrijk is? In bepaalde landen heerst totale wetteloosheid en anarchie. Radio is de enige toegangsweg voor het Woord. In dat Woord zit de kracht van Gods Geest, Die mensen verandert, Die gevangenen vanuit de duisternis de weg laat zien naar het Licht, Die verslaafden leert van hun verslaving af te komen, Die huwelijken redt en mensen leert in vrede met elkaar te leven.

Naast mensen die kunnen lezen en schrijven, zijn er wereldwijd ook nog eens 800 miljoen analfabeten. Juist zij kunnen veel hebben aan de uitzendingen via de radio. TWR maakt speciale programma's voor deze mensen. De Bijbel wordt door middel van verhalen of gedichten of door muziek uitgelegd.

Onze contacten maken zeker één keer per jaar een reis naar het noorden van Kenia, om luisteraars in het vluchtelingenkamp Kakuma te ontmoeten en hen te vragen naar hun noden. Vaak worden cassettes achtergelaten met een christelijke boodschap. Ook is er grote behoefte aan christelijke boeken. Als er geld voor is, geven deze instanties die uit.

A.F. (één van de medewerkers) eindigt zijn rapportage met een aanhaling uit Gods Woord: Jesaja 55:10 en 11: **“Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.”**



*1. bezoekt een leerzame conferentie*

Bron: TWR Nederland en informatie uit het veld.

## GEBEDS- EN DANKPUNTEN

- Bid dat bij veel mensen hun harde hart zal veranderen in zachtheid, zodat het Woord van God ingang mag vinden.
- Bid voor moed, geduld, volharding en Gods voorzienigheid voor de nieuwe gelovigen.
- Bid dat zij stand mogen houden als de omgeving en de omstandigheden vijandig zijn.
- Bid voor wijsheid, kennis en goed verstaan van de boodschap, die sommigen krijgen via dromen of visioenen.
- Bid voor fondsen voor de mensen die het Woord brengen, voor hun reizen, voor de programmering, voor het drukken van boeken, enz.
- Dank God voor de verspreiding van het Evangelie via TWR en IAS in Kenia.
- Dank voor de mogelijkheden en vrijheid in dit land.
- Dank God voor het volgen van conferenties (zie foto's).
- Dank God dat Hij voorziet in bescherming en energie om te reizen.

GOLOFON

Dit is een uitgave van:  
Stichting African Care  
Vlaskamp 500,  
2592 AN Den Haag  
ISSN: 1389-3408  
Tel.: 070-3835808  
Fax: 070-3852560  
[www.africancare.nl](http://www.africancare.nl)  
[africancare@hetnet.nl](mailto:africancare@hetnet.nl)  
[fckoerselman@hetnet.nl](mailto:fckoerselman@hetnet.nl)

African Care maakt deel uit van  
Eastern European Outreach  
International

Postbankrekening 928  
ABN AMRO 61.42.50.633  
t.n.v. African Care, Den Haag

Ingeschreven bij de Kamer van  
Koophandel nr. 41025376