



African Care

zorg voor de nood van Afrika

FEBRUARI 2012
verschijnt minstens 4 x per jaar



A.I.C. missionary college

“Spreekt de Heer”

Het boek Zacharia, geschreven door de gelijknamige profeet, laat soms erg aansprekende beelden zien. Bij voorbeeld: We weten allemaal hoe ongehoorzame kinderen zich gedragen: ze zetten een grote mond op, zetten zich schrap, stoppen hun oren dicht, lopen weg, slaan met deuren. Een dergelijk beeld schildert Zacharia over het volk Israel in Zach: 7.

Een deel van het volk was teruggekeerd uit de ballingschap en Zacharia herinnert het volk aan het gedrag van hun voorouders. Gedrag waar de Here boos over werd en hen strafte met de wegvoering uit hun eigen land naar Babel. Maar na de uitvoering van straf volgt van de kant van de Here altijd weer Zijn verzoenende houding, zelfs uit Hij Zijn liefde voor het volk:

“Dit zegt de Heer van de hemelse machten: Ik brand van liefde voor Sion; met vurige liefde neem ik het op voor Jeruzalem”

De Here neemt zich voor goed te doen aan het volk: De wijnstok zal vrucht dragen, de aarde zal haar opbrengst geven, de hemel geeft zijn dauw. Juda en Israel, eerst verworpen maar nu weer aangenomen. Maar wel overgoten met waarschuwingen: **Spreek waarheid onder elkaar, bewaar de vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te spreken. Wees er niet op uit een ander kwaad te doen en laat je niet verleiden tot meeneed. Want daar heb ik een hekel, een afkeer van... spreekt de Here.**

Een hele taak, ook voor ons in deze tijd. Door de opsomming ontgaat je gemak-

kelijk de betekenis van al de goede ideeën die God ons aan de hand doet. Hoe doe je een ander kwaad? Zijn we goed en zorgzaam voor elkaar? Kijken we om naar vreemdeling en armen? Beloven we zaken/dingen die vervolgens niet worden uitgevoerd??

Als God ons er niet voor bewaart, kunnen we op veel terreinen de mist in gaan. Maar de Here wil ons bemoedigen en sterken. Zijn Geest wijst ons de weg.

Jesaja 30 : 20 b: **“Met eigen ogen zul je je Leermeester zien, met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.”**

Zo geeft God ons stuur in ons leven.

Reis impressie

Jaco Weststrate, vrijwilliger sinds 1999, is in November 2011 met een vriend naar Kenia geweest.

Hij bezocht daar zijn eigen project: het Talai College. Dit is een school die door de jaren heen, een volledige school is geworden: voldoende lokalen met zelfs een slaapzaal voor kinderen die van ver komen.

Voor ons heeft Jaco, Stephen Konyi bezocht. Deze man heeft als student het RITT gevolgd: Reformed Institute for Theological Training. In Januari 2011 was zijn opleiding daar afgerond, maar naar Sudan gaan kon niet: Zijn oudere broer namelijk houdt zich politiek bezig voor de oppositie. Hij bedient zich van militaire praktijken : geweld, doodslag, onrust. Stephen neemt hier afstand van en probeert zijn broer op andere gedachten te brengen. Het is zelfs zo dat een deel van de familie, inclusief zijn moeder gevangen zijn gezet. Daarom is Stephen sterk afgeraden naar Sudan te gaan. Hoewel hij dat heel graag wilde. Maar kiezen voor teruggaan naar Sudan is gelijk aan kiezen om gevangen gezet te worden of vermoord.

Het is de andere ex-studenten van African Care wel gelukt in Sudan zich een plaats te veroveren. Anderen zoals: James Korok, John Kaka, Luka Baba, John Koko, Stephen Reech, Moses en Louis. En anderen van andere Bijbelscholen.

Op advies van Jonathan én Jaco hebben we als African Care hem en zijn gezin toestemming gegeven om het AIC Missionary College te gaan volgen. De opleiding daar duurt twee jaar. Voor hem én voor zijn gezin is er een mogelijkheid op het terrein van het College te wonen en er is voor vrouw en kinderen ook een mogelijkheid naar school te gaan. Hopelijk is na die periode de situatie voor hen in Sudan beter geworden.

De studenten aan de andere Bijbelscholen zijn na het kerst reces allen weer gearriveerd: Op Baringo Bible College en op RITT in Eldoret, evenals de somalische student op NIST in Nairobi.

Laatstgenoemde hoopt in Augustus zijn studie te beëindigen.



Financiën

Ook voor het jaar 2012 rekenen we weer op de zegen van onze God. Er is ons al een mooi bedrag toegezegd. Maar uw giften blijven onveranderd nodig, en ons gebed.

Kenia is geen goedkoop land meer. De Bijbelscholen vragen dus hogere bedragen.

Wie weet of er onder u weer mensen zijn die een verjaardags- of jubileum gift willen geven.

Het bestuur

Ingekomen post



A word of encouragement from Rufas Gibson:

“We are undefeated as long as we keep on trying, as long as we are convinced that greater is He that is in us than he that is in the world. As long as we retain the freedom of right decision and action. In whatever the circumstances.”

“Last but not least, I would like to thank you, for your prayer and support. Hoping you will continue in the same spirit coming year.”

COLOFON

Dit is een uitgave van:
Stichting African Care
Vlaskamp 500,
2592 AN Den Haag
ISSN: 1389-3408
Tel.: 070-3835808
www.africancare.nl
africancare@hetnet.nl
fckoerselman@hetnet.nl

African Care maakt deel uit van
Eastern European Outreach
International

Postbankrekening 928
ABN AMRO 61.42.50.633
t.n.v. African Care, Den Haag

Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel nr. 41025376

ANBI ANBI Geregistreerd