



## De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets



*Er zijn momenten in het leven van een Christen, waarin men zich volledig verloren kan voelen. Zelfs de gelovige kan het overkomen, dat je niet meer weet of je moet ophouden of juist door moet gaan.*

*Omdat niks meer werkt, je gezondheid faalt, de financiën schieten te kort, liefde wordt niet meer ervaren, alles zit gewoon tegen. Dan ontstaat de verwarring en kort daarna komt de ultieme vraag... kan ik nog blijven geloven? Ja! Zegt David de psalmist: "Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad want Gij zijt bij mij. Uw stok en Uw staf die vertroosten mij."*

*Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis... dit herkennen wij allemaal, het maak echt niet uit of je koning, president, rijk of arm, oud of jong bent. Ook de predikant en de eenvoudige broeder of zuster in het geloof maken dit allemaal mee. Maar wat geweldig is het dan voor jou en voor mij om te weten dat de Heere onze herder is. Hij brengt ons*

*die afgedwaald zijn door alle ellende van de wereld terug naar Hem. Hij ondersteunt ons op onze wegen en maakt het makkelijk voor onze voeten.*

*David zei: ik vrees niet, want Gij zijt met mij! Het is niet zo dat ik het zelf kan, maar ik kan het omdat U er bent en omdat ik dan niet bang hoeft te zijn. Als u denkt dat alles voorbij is, en dat u geen kant meer op kunt? De Heere Jezus is de Weg en wil ook uw Herder zijn. En weet u, het zal u aan niets ontbreken.*

**Gebod:** *Vader dank U wel dat U al onze problemen en moeilijkheden kent, dat de Heere Jezus in alles beproefd is geweest om voor ons de weg te banen naar Uw huis. Kom ons geloof tegemoet Heere en geef ons kracht door uw Geest. Dat wij met geloof en vertrouwen mogen wandelen en steeds mogen weten dat U voor ons zorgt.*

*Emerance Nsadisa*

## Want de Heere is goed Psalm 100:5

Door: Godé Nsadisa

Mijn naam is Emerance Nsadisa maar men noemt mij meestal Godé. Ik wil u iets persoonlijk gaan vertellen: Dit jaar begon voor mij met een blessure aan mijn bovenbeen. Daardoor werden voor mij veel bewegingen moeilijk of zelfs onmogelijk. Eind maart werd ik aan mijn bovenbeen geopereerd en ruim een maand later hoorde ik van mijn arts dat ik suikerziekte had. Mijn hele wereld stortte in en ik wist niet wat ik moest verwachten.

Ik had net besloten om, na mijn vierde been- en knie operatie, mijn best te doen om revalideren. Maar nu had ik er een ongeneeslijke ziekte bij die ik niet kon verdragen. De mensen om mij heen moedigden mij aan en probeerden mij te adviseren. Ik was volgens hen in de ontkenningfase en moest mijn ziekte leren accepteren. Maar dat maakte mij nog meer ziek, want ik ging naar bed met een raar gevoel en de volgende ochtend werd ik met hetzelfde gevoel weer wakker. Ik was totaal gebroken. Geestelijk zat ik ook totaal aan de grond. Ik was erg somber en zag eigenlijk geen licht meer. Waarom toch Heer moet dit mij allemaal overkomen. Toen op een

dag sprak ik een broeder die mij hoop gaf... zuster, aldus de broeder, ik ken iemand die genezen is van suikerziekte. God genas hem! Nadat hij ophing zei ik 'ja... ik kan ook genezen worden... ik wil de genezing Hallelujah! Sinds die dag beleef ik wonder na wonder... de kracht van genezing. Ik kon binnen een maand stoppen met insuline en korte daarna ook met metformine. Ik voel mij nu prima en mijn glucose waarden zijn geweldig goed. Ik ben blij om te genieten van het feit dat ik met een goed gevoel naar bed kan gaan en waardeer het leven meer dan ooit. Ik ben veranderd in mijn manier van denken. De bijbel zegt dat de Heere goed is voor ons en dat Hij ons niet zal verlaten.

Ik weet niet wat u door moet maken maar blijf sterk in de Heere. Wat onmogelijke is bij de mens is mogelijk bij God en voor degene die gelooft. Jezus zei dat als je geloof hebt als een mosterdzaadje dat je dan bergen kan verplaatsen. Wordt een instrument om hoop terug te geven en om aan te moedigen. Voor mij was deze broer een geweldig instrument om mijn geloof en mijn leven weer terug te vinden. De Heere is zo goed voor mij dus ook voor u!





# ZUID-SOEDAN

## Stephen Konyi met gezin naar Zuid-Soedan

**Het was een spannende tijd voor Stephen Konyi: zal hij de eindstreep van zijn studie halen?**

Op ILU, International Leadership University in Kenya, deed hij de opleiding voor Psychologische Begeleiding. Dit nadat hij eerst een theologische opleiding had gekregen op RITT, de Reformed Theological Training in Eldoret.

**Waarom was het spannend?**

Wel, er was bij de kleine organisatie African Care geen geld meer in kas en dus moest er naar een andere oplossing worden gezocht.

De Heere heeft erin voorzien door een andere organisatie ertoe aan te zetten een gift te geven voor het afronden van deze studie.

Wat een opluchting voor de familie Konyi en voor ons als organisatie.

**Daarmee is dit verhaal nog niet afgelopen** Stephen Konyi wilde naar zijn land Soedan terug. Die conditie hadden wij als organisatie ook bedongen: ná de studie ga je je inzetten voor je eigen volk.

Maar hoe kom je daar als je gezin gegroeid is en het iedere dag al een strijd is om aan eten te komen. Bovendien zou het een hele verhuizing worden met al de spullen, die intussen in Kenya waren verzameld, zowel huisraad als boeken.

De bewuste organisatie, die ons eerder al uit de brand hielp, was opnieuw bereid een mooi bedrag te geven voor de uitreis van de hele Konyi-familie.

Inmiddels hebben we bericht gekregen dat men veilig in Zuid-Soedan is aangekomen. Dank aan God!

We hopen dat Stephen Konyi met zijn opgebouwde kennis nu zijn eigen mensen kan gaan dienen.

In een land dat nog steeds geteisterd wordt door grote interne conflicten, met ernstige trauma's tot gevolg, is dit meer dan nodig.

*Foekje Koerselman-S*

## Gebed voor Afrika

**Democratische Rep. Congo** wordt zo genoemd om het verschil duidelijk te maken met *Congo Brazzaville*. Congo werd op 30 juni 1960 onafhankelijk van België. De eerste 5 jaren waren relatief stabiel en vredig. Maar sinds 1965 is de onrust en armoede eigenlijk steeds groter geworden. Na ongeveer dertig jaar onder de leiding van dictator Mobutu, nam Kabila gesteund door Rwandese en Oegandese militairen de macht over in de hoofdstad Kinshasa. Ook dit bracht geen vrede want een jaar later kwam Kabila om het leven tijdens een mislukte staatsgreep. Zijn zoon, Jozef Kabila, nam nu de leiding. Op 30 juli 2006, 46 jaar nadat het land onafhankelijk werd, mocht het volk voor het eerst gaan stemmen.

Maar na 10 jaar is er nog steeds niets veranderd. Kabila is nog aan de macht en de verkiezingen die dit jaar in december zouden plaatsvinden, zijn voorlopig drie jaar uitgesteld.

Twee op de drie mensen in Congo, moeten rondkomen met minder dan 50 euro per maand. De economische toestand is zo kritisch dat het naar school sturen van een kind een enorme last is voor veel families. Gelukkig kunnen mensen nog rekenen op alles wat er uit de grond voortkomt.

Elke dag sterven er velen door gebrek aan zorg. Het is bijzonder triest dat veel christenen hun geloof verlaten om doormiddel van afgoderij in de behoeften voor hun

familie te voorzien. Het bezitten van magische krachten is zelfs een voorwaarde om een baan te kunnen krijgen. De kerk die geroepen is om het Woord der Waarheid te spreken is meestal zelf ook slachtoffer geworden.

**Gebed voor de GEBIM bijbelschool** in Kinshasa, Congo. Dat de leerlingen mogen groeien in geloof en dat het evangelie mag leiden tot bevrijding uit duisternis. Bidt ook voor hulp voor de vele wezen in dit land.

**Zuid-Soedan**

Bidden dat er vrede en rust komt tussen de om de macht strijdende stammen. Na een lange oorlog van meer dan 50 jaar is er eindelijk vrede met het islamitische noorden. Het is echter een broze vrede. Het is nu belangrijk dat het land weer wordt opgebouwd. Bidt met name dat de kerk in geestelijke zin opgebouwd mag worden. Ook de familie Konyi kan hier een rol in spelen.



■ straat beeld Kinshasa

**Kenia en Somalië**

Bidt voor Jonathan Kangogo en zijn vrouw Susan. Al jaren zijn zij verantwoordelijk voor de begeleiding van de studenten en allerlei andere zendingen aangelegenheden. Bidt ook voor de geloofsgemeenschap onder de Somalies in dit land. Ook de verspreiding van het evangelie naar Somalië zelf is erg belangrijk. De vervolging van Zijn lichaam is hier groot. Openb. 2:10

## COLOFON

Dit is een uitgave van  
**Stichting African Care**  
Leliestraat 10  
2931 TN Krimpen aan de Lek

ISSN 1389-3408  
Tel.: 0180-251966  
[www.africancare.nl](http://www.africancare.nl)  
email: [africancare@hetnet.nl](mailto:africancare@hetnet.nl)

African Care maakt deel uit van  
*Eastern European Outreach International*

IBAN: NL25 INGB 0000000928  
BIC: INGBNL2A  
IBAN: NL54 ABNA 0614250633  
BIC: ABNANL2A  
t.n.v. African Care



Ingeschreven bij de  
kamer van koophandel  
nr. 41025376

Layout: [harmographics.com](http://harmographics.com)