



African care

JAARGANG 17 • NR. 4 • December 2012 • verschijnt minstens 4 x per jaar

**“Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Pred. 3 : 1**

Wat mij betreft is dit een waar woord. Er komt een tijd dat er iets moet gaan veranderen.

Op aandringen van familieleden wil ik de raad opvolgen het werk voor African Care langzamerhand af te ronden en terug te leggen bij het bestuur, in de hoop dat het werk door anderen wordt opgepakt en de werkzaamheden kunnen doorgaan.

De jaren 1993 tot 1995 stonden voor mijn man Gerrit en mij in het teken van missie-werk in Kenia. Daaruit voortvloeiend kwam een verzoek iets te blijven doen aan de nood in Afrika, vooral aan de geestelijke nood.

Na veel zoektocht vonden wij aansluiting bij OostEuropa Zending. Zo ontstond in 1996 de Stichting African Care.

Met hart en ziel heeft mijn man zich voor vooral Somaliërs ingezet. Later kwamen mensen uit Soedan op onze weg, mede na een bezoek aan een vluchtelingen kamp in het noorden van Kenia en onze kennismaking met Soedanezen hier in Nederland.

Heel verdrietig was het dat mijn man in 2000 door een auto-ongeluk in Kenia om het leven kwam.

Toch kon het werk worden voortgezet, waarvan hier een kleine opsomming:

Een gemeenschapshuis werd gebouwd in vluchtelingenkamp Kakuma;

Studenten uit Soedan en Somalië konden gaan studeren voor predikant of evangelist, in Kenia. Al met al 21 in getal over een periode van 16 jaar!

Werk bij Trans World Radio werd gesteund, speciaal gericht op uitzendingen naar Somalië.

Een Churchplanting project in Tanzania wordt gesteund, evenals één in Nairobi;

Diverse diaconale projecten lopen, bijv. steun aan weeskinderen;

Vrijwilligersinzet voor schoolbouw is gepleegd door groepen vanuit Nederland;

Vrijwilligerswerk is gedaan voor de African Care organisatie en website . <www.africancare.nl>

Voor het feit dat kansarme vluchtelingen uit Zuid-Soedan opgeleid werden, gaf hen mogelijkheden om veel te kunnen betekenen voor hun eigen mensen en de kerk in Soedan, heeft het bestuur als haar voornaamste doel gezien.

Dat heeft u als gever voor deze projecten mogelijk gemaakt! Daarin hebben we de zegen van de Here God ervaren en daar zijn we heel dankbaar voor!

Ik wil mijn periode van werken voor African Care afsluiten met een toekomstvaste balans en een laatste zendingsreis naar Kenia. In juni 2013 hopen nog eens 5 studenten af te studeren. Dit terwijl de bodem van de kas van AC aardig in zicht komt... Tijdens de reis wil ik degenen die afstuderen persoonlijk feliciteren en een heel aantal mensen nog een laatste bezoek brengen. Ook daarom doe ik een beroep op uw financiële ondersteuning, al voelt het raar iets voor jezelf te vragen. Zeker in een tijd dat alles wat een goede doel heet, een beroep op u doet. Met een gemiddelde bijdrage van € 25,- per lezer, komen we een heel eind. Wilt u dit overwegen?

Mijn bede is dat het goed mag gaan met African Care en met haar gevers. Gods zegene u allen.

In Christus verbonden,
Foekje Koerselman-Schuurmans

COLOFON

*Dit is een uitgave van:
Stichting African Care
Vlaskamp 500,
2592 AN Den Haag
ISSN: 1389-3408
Tel.: 070-3835808
www.africancare.nl
africancare@hetnet.nl
fckoerselman@hetnet.nl*

*African Care maakt deel uit van
Eastern European Outreach
International*

*Postbankrekening 928
ABN AMRO 61.42.50.633
t.n.v. African Care, Den Haag*

*Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel nr. 41025376*

 ANBI Geregistreerd



OUT OF AFRICA

Dankwoord aan Foekje en Dank aan God voor zijn Troost en Hulp

Ooit een glimp gezien van de film Out of Africa. De filmmakers hadden er met succes een afrikaanse sfeer in gelegd die zowat het enige is wat ik me er nog van herinner.

Een sfeer die me altijd tegemoet kwam als ik met Herman samen de oproep van Foekje tot een bestuurstreffen van African Care gehoor gaven. African Care, één van de bedieningen van OostEuropa Zending, kon net zo min als alle andere gezegende bedieningen binnen dit werk, ook maar één klein resultaat boeken zonder de inzet van mensen als Foekje, in de eerste tijd samen met haar man, maar na diens overlijden, telde Foekje gewoon voor twee.

Herman is zo begenadigd geweest met Foekje te hebben gereisd in Kenia, maar zelf ben ik ooit tot Kaïro gekomen en heb geen directe ervaring met alles wat daaronder ligt. Maar omgekeerd is Afrika wel tot mij gekomen en zijn er heel wat Afrikaanse christenen in ons Zendingscentrum op bezoek geweest.

Wat een schoonheid en scheppingskracht stralen onze donkergekleurde medemensen uit. Van de Joden weten we dat ze lijden moeten omdat God zich aan hen verbonden heeft en daarom richten alle boosaardige mensen hun pijlen tegen Israël, dat Gods oogappel genoemd wordt. Kwade mensen willen God treffen door zijn Schepping en eigendom te schenden. Ze zijn prachtige schepselen. Daarom denk ik dat Afrikanen vooral ook het mikpunt zijn van satan en zijn trawanten. Als een razende gaat satan tegen Afrika tekeer en dat mag voor alle ondersteuners van African Care een uitdaging zijn om in navolging van Foekje ons te wijden aan de dienst voor de broeders en zusters daar. Onze laatste bestuursvergadering hebben we geïnventariseerd wat is gedaan en zien we geen andere weg dan de weg vooruit. Wat bereikt is, in dat spoor ook verder! (Fil. 3 :16). Satans pijlen zijn natuurlijk gericht tegen alle mensen, die allemaal prachtig als goddelijk evenbeeld. Misdaadslachtoffers, zelfmoordslachtoffers, gewone burgers, allemaal hebben we en krijgen we met het kwaad te maken en o wat is het een zegen als je in je persoonlijk leven het kwaad leert afwijzen en een medearbeider van God zelf mag worden. Om anderen te helpen.

Afrika is opnieuw tot ons gekomen afgelopen jaar doordat we 3 Congolese vluchtelingen mogen helpen. Als u 5 januari naar onze Nieuwjaarsontvangst komt in Krimpen aan de Lek kunt u hen ontmoeten. Ze zijn helaas ook Out of Africa maar Foekje die komende zomer nog een keer haar geliefde Kenia wil bezoeken, zal Afrika nooit los kunnen laten. En haar zorg is nu, gaan anderen de fakkel opnemen?! Ja ik vraag alle lezers, laat u niet onbetuigd. Ik zal de vergaderingen in Foekjes flat in Den Haag, op een steenworp afstand van het koninklijk Paleis missen. Die waren koninklijk en heel inspirerend en opwekkend, al waren de zorgen er niet minder door. Care in onze naamstelling betekent dan ook Zorg! Mooi dat het woord in die context in feit de oplossing verwoord voor alles wat ons bezorgd kan maken. Gezegende kerst en Nieuwjaar in elk geval namens het African Care Bestuur. Matthias van der Weide.



In de kantine van OEZ v.l.n.r. Matthias, Jurdy, Godé, Maribel, Yvette en Herman

Het is Niet tevergeefs

Terugdenkend aan de inzet van Foekje en ook van Gerrit Koerselman. Moet ik denken aan de woorden van Paulus die schreef: ..wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. Het zaad van het evangelie is gezaaid en het draagt vrucht ten eeuwige leven.

Wat is het geweldig fijn om berichten te horen van de afgestudeerde Soedanesen die terug keerden naar Soedan en tot zegen zijn geworden. Ik moet denken aan ontmoetingen met hen, waarin zij vertelden over de weg die zij hadden afgelegd om uiteindelijk naar de bijbelschool in Kenia te gaan. Sommigen lieten de kogelgaten in hun lichaam zien en vertelden van hoe zij als dood op het slagveld waren achtergebleven, over hun angst toen de soldaten langslieden om hen die nog leefden af te maken. De verschrikkingen die zich in Soedan hebben voorgedaan, en die helaas nog steeds gebeuren zijn voor ons niet voor te stellen. Wat is dan heerlijk dat God in die omstandigheden zijn zijn Genade en Vrede geeft door Zijn evangelie en dat mensen als het ware een totaal nieuw begin mogen maken. De belofte dat Gods Woord nooit ledig terug zal keren geeft mij enorme hoop. Afrika is daarom een zeer hoopvol continent en het is een bijzonder goede zaak om standvastig, onwankelbaar en steeds overvloedig te zijn in het werk des Heren.

Onlangs vernam ik uit bronnen van Aljazeera dat iedere dag er gemiddeld zo'n 16.000 Afrikaanse moslims zich tot Christus bekeren. Gods licht straalt helder.

Herman



Samenkomst in vluchtelingenkamp



Natalie Kesting samen met Foekje in Kenia